

# Friends

Deze contactbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van Nazareth

[www.friends-nazareth.nl](http://www.friends-nazareth.nl)

nummer 58 • juni 2016

onze  
studenten  
bedanken u  
voor uw  
donatie!

ARAB MUSEUM  
ARAB HERITAGE CENTER

SAKHNIN

المتحف العربي  
مركز احياء التراث العربي

**Tweeluik Lana**

**Studenten doen verslag**

**Amin Ghazal, nieuwe voorzitter**

**Aouda schrijft:  
18 jaar strijd om eigen grond**

foto: ingang Arabisch Museum Sakhnin

# Studenten doen verslag

Ieder half jaar mailen studenten over hun studievorderingen en vrijwilligerswerk. Eén van onze voorwaarden voor het krijgen van een beurs. Zij melden zich aan via onze contactpersonen in Israël en studeren aan universiteiten en hogescholen van Haifa, Tel Aviv, Jeruzalem en Beer Sheva. Begin 2016 studeren acht studenten met een beurs, één van hen is helaas gestopt. Lees over het studentenleven in Israël, hun keuzes en vrijwilligerswerk.

## ■ Afra

### eerstejaars student Optometrie

Ik ben blij met de beurs van Vrienden van Nazareth en nog meer met alle dingen die ik daardoor meemaak en leer. Ik ontmoet mensen met een andere afkomst en opleiding die over veel dingen een andere opvatting hebben. Dat is voor mij een geweldige manier om andere mensen en hun manier van leven te leren kennen.

### Zelfvertrouwen

Ik krijg ook een beter gevoel over mezelf, omdat ik iets voor de gemeenschap doe: soms is het goed een beetje in te schikken en aan anderen te denken. Samenwerken, dat is uiteindelijk de basis van ons bestaan. Ik heb geleerd mijn tijd nuttig te besteden en niet te lummelen, hoe om te gaan met werkdruk en de omschakeling van studie naar vrijwilligerswerk.

### Nieuwe vrienden

Ook heb ik nieuwe vrienden gemaakt die een wezenlijk deel van mijn leven vormen. Zij zijn als familie voor me. Ik hou van ze en de tijd die ik als vrijwilliger werk, vliegt voorbij.



Afra.

Ik dank de Stichting en Trees, mijn contactpersoon in Israël, dat zij mij de gelegenheid geven om deze ervaring op te doen. Ik heb er vast veel aan zowel in mijn opleiding als in de rest van mijn leven.

## ■ Rasha

### student psychodrama

Ik doe vrijwilligerswerk met kinderen die wonen in Rina, mijn geboortedorp. De kinderen gaan naar dezelfde school als waar ik naar toeging toen ik zo jong was. Ik help hen twee dagen in de week met hun huiswerk.

Ik vind het fijn om met hen te werken, omdat ik hen goed leer kennen. We zijn niet de hele tijd met huiswerk en andere schoolzaken bezig; tijdens de bijeenkomst praten we over van alles wat hen interesseert. Ze vragen mij wat ze willen omdat zij mij als een oudere zus zien, die ze alles kunnen vragen en die ze in vertrouwen nemen, en met wie ze ook spelen. Er is een sterke band tussen ons, omdat ik zelf van kleine kinderen houd en er altijd een klik is: het voelt alsof deze kinderen deel van mijn familie zijn, zo vertrouwd ben ik met hen.

## ■ Amina

### vijfdejaars medicijnen

Intussen heb ik veel stages gelopen. Iedere keer wordt me duidelijker welke keuze ik over twee jaar wil gaan maken. Ik weet nu dat algemene chirurgie meer bij me past dan interne geneeskunde en verheug me op de afdeling Eerste Hulp.

### Vrijwilligerswerk

Opnieuw werk ik met vluchtelingen, nu op Lesbos. Het begon met een bericht op Facebook. IsraAID, een Israëlische NGO, was op zoek naar een vrijwilliger met een medische achtergrond. Dat

bericht liet me niet los. Ik heb contact opgenomen en ik kon er onmiddellijk heen. Het was moeilijk direct te beslissen. Ik had geen vakantie en zou stagedagen moeten verzuimen. De andere reden was van politieke aard: het gaat om een Israëlische organisatie en ook al zeggen ze dat ze niet-gouvernementeel zijn, ze gebruiken de ellende van de ander om een beter beeld van Israël in de wereld te verspreiden. Zij hebben alle recht om de wereld te vertellen dat Israël ook goede kanten heeft, maar niet over de rug van anderen, zwakkeren. Aan de andere kant betaalden zij alle reis- en verblijfskosten. Dat kwam mij goed uit, ik had dit niet kunnen doen zonder hun financiële steun. Ik besloot het positief te bekijken ongeacht het motief van de organisatie: zij helpen vluchtelingen en ik kan als student medicijnen veel bijdragen. Lees Amina's hele verslag op de website.

## ■ Khuloud

### student fysiotherapie

Ik liep twee stages, een op een speciale school voor kinderen met hersenletsel in Aksal en een in het ziekenhuis in Naharya, afdeling acute orthopedie. Het was een fantastische periode, ik voelde hoe belangrijk mijn studie is, hoe ik mensen kan helpen. In het ziekenhuis zag ik vooral ouderen en kinderen. Aanvankelijk vond ik het moeilijk om met hen om te gaan en hen de juiste behandeling te geven. Maar het was geweldig als er resultaat kwam en de patiënten blij waren na de behandeling. Op de speciale school met jonge kinderen, de meesten zijn spastisch, had ik een andere taak. Zij kwamen elke dag naar school en worden het hele jaar door behandeld. Op het eind van mijn stage had ik moeite om afscheid nemen, omdat ik zoveel tijd met hen heb doorgebracht, en ze

zoveel hulp en liefde nodig hebben. Ik heb veel aan het vrijwilligerswerk dat ik doe met gehandicapte ouderen.



*Khuloud.*

eerder schreef, het vak telt zwaar mee, de faculteit eist een gemiddelde van 80 om door te gaan naar het volgende jaar.

Ik denk nu ergens anders een andere studie te gaan doen. Ik weet niet of ik het eerder had moeten vertellen, het spijt me. Maar ik voel dat ik verantwoording schuldig ben aan jullie. Ik waardeer jullie om jullie voortdurende steun, begrip en coulance. Ik vond het prettig om jullie op de hoogte te houden en voel me net zo verantwoordelijk t.o.v. jullie als t.o.v. mijn beslissingen over mijn leven en toekomst. Misschien kan ik meer presteren in een ander vak, als ik weer gezond ben na de juiste behandeling. Heel erg bedankt en veel respect.

waren er veel politieke activiteiten voor de poorten van de Universiteit, sommige partijen waren zo racistisch, anderen minder. Ik had een probleem over schoonmaken met de student waar ik een appartement mee deel. Intussen ben ik verhuisd. Dat had invloed op mijn studietijd. Daar heb ik van geleerd. Het zal fijn zijn straks klaar te zijn met mijn studie, mijn droom te hebben verwezenlijkt en geld te verdienen voor mijn familie.

#### Vrijwilligerswerk

Met het bouwen van de website voor Sana Foundation ben ik klaar, ook al is hij nog niet in gebruik. Ik doe graag vrijwilligerswerk om mijn menselijke kant te laten zien en anderen van mijn volk te helpen. Op de tweede plaats om nieuwe vrienden te maken.

### Ala' a

**student psychologie en filosofie**

'Ik moet jullie laten weten dat ik om verschillende redenen heb moeten besluiten te stoppen met mijn studie aan de Ben Gurion Universiteit in Beer Sheva. Op de eerste plaats sukkel ik met mijn gezondheid: ik kan, zo bleek de laatste drie maanden, niet goed genoeg functioneren. Daarbij heb ik om eerlijk te zijn veel moeite om de vereiste cijfers voor statistiek te halen. Dat vak komt ieder jaar terug, dus dat blijft een moeilijkheid. En, zoals ik al

### Abdallah

**student software engineering**

Het enige dat mij echt heeft geholpen in mijn eerste studiejaar, behalve jullie beurs natuurlijk, was de steun van mijn ouders. En natuurlijk ook mijn kwaliteiten als gevolg van mijn 'harde werken'. In het afgelopen jaar, kreeg ik adviezen over hoe mij te gedragen met de andere Joodse studenten op een manier die laat zien hoe met elkaar in vrede te leven. Waarom krijg ik dat advies? Tijdens de laatste Israëliëse verkiezingen



*Abdallah.*



### Lana

'Vrouwen zijn wonderbaarlijk: ze leven intens mee met anderen, ze offeren zich op, ondersteunen en inspireren anderen vanuit deugdzaamheid en wilskracht en niet uit zwakte of omdat ze zich verplicht voelen. Ze doen het zo dat ze daar zelf ook gelukkig van worden en proberen steeds met kleine stapjes te slagen'.

**Lana**, actrice, danseres en moeder, behaalde in 2007 haar MA Movement Studies for actors in Londen. Zij is als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij de oprichting van Sana Foundation. Vanaf 1 juli 2016 werkt zij er als betaalde kracht. Op [www.friends-nazareth.nl](http://www.friends-nazareth.nl) meer over Lana's visie en persoonlijk leven als Palestijnse vrouw.

Aouda vertelt het verhaal van de strijd om het huis van haar ouders in Sakhnin.

# 18 jaar juridische strijd om eigen bezit

Na haar studie rechten aan de Hebrew University in Jeruzalem, werkte Aouda als advocaat bij Addameer, een mensenrechtenorganisatie in Ramallah. Dit jaar volgt zij een MA International Criminal Law in Galway, Ierland, aan de National University. Daarna pakt zij haar werk bij Addameer weer op.

## Sakhnin

Mijn zus, mijn ouders en ik wonen sinds 1994 in Sakhnin in zuid Galilea. Inwoners van die stad zijn Palestijns en Israëliisch staatsburger. Ik weet geen betere plaats om op te groeien, omringd door familie in een gemeenschap die vrijgevig en aardig is met hardwerkende mensen. Na een aantal jaren inwoning bij mijn oom, besluiten mijn ouders in 1998 zelf een huis te bouwen op hun eigen grond aan de rand van de stad. Bij het aanvragen van de bouwvergunning blijkt tot hun verbazing en die van de gemeentebestuurders, dat de gemeentegrenzen van Sakhnin zijn verlegd. De grond blijkt nu te vallen onder de jurisdictie

van Misgav, een van de vele Israëlische nederzettingen rondom Sakhnin.

## Lange adem

Misgav weigert vervolgens een bouwvergunning te geven omdat dit gebied een groene zone moet blijven tussen de nederzettingen en de Palestijnse dorpen. Wanhopig kopen mijn ouders een caravan en wonen zo een jaar op hun eigen grond. Aanhoudend ontvangen zij hoge boetes en bevelen om de caravan te verwijderen. Daarom bouwden zij daar een echt huis. Maar de dreigementen van Misgav hielden niet op. Mijn vader werd verschillende malen gearresteerd, bedreigd werd met sloop en de boetes bleven komen. Vorige week kwam het goede nieuws: na 18 jaar is de strijd gewonnen en wonen ze niet langer illegaal en hoeven niet bang meer te zijn voor sloop. Terwijl wij erg gelukkig zijn, realiseren we ons ook dat ongeveer 30.000 Palestijnse Israëliisch staatsburgers in Galilea iedere dag nog leven met deze dreiging.



Sakhnin: uitzicht over Galilea.

## Amin Ghazal nieuwe voorzitter



Amin in functie.

Amin is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Stichting Vrienden van Nazareth. Hij is geboren in Palestina en opgegroeid in Nederland. De missie van de Stichting, jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land, ligt hem na aan het hart. Kennis en onderwijs zijn voor hem van wezenlijk belang. Die mening is hij niet alleen toegeedaan voor zijn eigen dochters, maar voor alle jonge Palestijnse vrouwen. Amin trad toe als voorzitter op uitnodiging van het bestuur. Als Vriend van de Stichting, is hij reeds jarenlang bekend met Vrienden van Nazareth. Amin werkt als contractspecialist in de energiesector. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Amin volgt Willem Arts op, die in augustus 2015 is overleden.

## Miljoenste euro komt eraan!

In september 2016 geeft de Stichting haar miljoenste euro uit aan studiebeurzen. Doet u weer mee dit jaar? Maak dan uw gift over op **NL42 INGB 0001 4439 82** t.n.v. Stichting Vrienden van Nazareth o.v.v. studiebeurzenproject.

الوطن  Stichting  
al-watan **Vrienden van Nazareth**

Stichting Vrienden van Nazareth  
P.O. Box 2256, 5001 CG Tilburg  
info@friends-nazareth.nl  
www.friends-nazareth.nl  
ING Bank NL42 INGB 0001 4439 82

Sana Foundation  
2nd of Novemberstreet 2/7  
5646 Haifa, Israël

FRIENDS contactbrief, verschijnt tweemaal per jaar.

Onze stichting heeft een ANBI-status.

ISSN: 2452-1183

Vormgeving	Metastudio Eindhoven
Druk	Gianotten Printed Media
Foto tweeluik	Gerdien Wolthaus Paauw
Bestuur	Amin Ghazal, Els Schots, Rens Kessener, Hanneke Heisterkamp