

Friends

Deze contactbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van Nazareth

www.friends-nazareth.nl

nummer 61 • december 2017

onze
studenten
bedanken u
voor uw
donatie!

Onze studenten: kanjers

Voor altijd **Siny Bootsma 1932-2017**

Werkbezoek verplaatst naar december 2017

Doneer vòòr 31 december 2017

foto: Markt Beer Sheeva 2009

Ala'a, sociologie en antropologie

De mens is een schepsel met een lerend vermogen. En als er iets is dat ik tijdens het afgelopen jaar in Haifa in discussies over sociaal/politieke conflicten geleerd heb, is dat elke regio zo zijn eigen specifieke problemen heeft.

Onze studenten: kanjers

Ik ben geboren en getogen in Tayibe, niet meer dan anderhalf uur rijden van Haifa. Maar toch, dit eerste jaar in Haifa heeft mij niet alleen bewuster gemaakt van wie ik ben als Palestijns-Arabisch en alle gevolgen die dat heeft, maar heeft me ook meer handvatten gegeven om het hoofd te bieden aan verschillende problemen op verschillende niveaus. Dat komt omdat je leert van andere mensen, niet noodzakelijk Arabische, moslim of zelfs vrouw. En dat is geweldig, want je leert veel, wanneer je steeds het bijzondere van je eigen probleem (gebaseerd op regio, godsdienst, sekse, afkomst, etc.) en dat van de ander voor ogen houdt.

Theorie en praktijk

Mijn theoretische kennis heb ik opgedaan tijdens mijn studie sociologie en kunst. Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij de lokale krant Al-Madinah heb ik de verschillende interacties in de praktijk gezien, niet alleen tussen Palestijnen onderling, maar ook tussen hen en diverse instellingen. Ik heb een groot aantal lokale Arabische kunstenaars, activisten, werknemers en vrouwen geïnterviewd over hun dagelijkse activiteiten en hun ambities. Deze interviews werden uitgeschreven in een eenvoudig Arabisch, zodat het voor iedereen te lezen was. Ik wilde namelijk dat mensen met dezelfde achtergrond als ik niet alleen hun ervaringen delen (die op het eerste gezicht banaal zijn en niet bijzonder), maar ook lezen over hun ervaringen, zodat zij weten dat zij niet alleen staan in de gevolgen die het heeft om een bepaalde afkomst/godsdienst/ sekse te hebben. Wat mij betreft zijn wij, de achtergestelden, de mooiste mensen ter wereld. Dat maakt dat ik mijn doelgroep 'dwing' om zich meer bewust te worden van wie zij zijn, waar we vandaan komen, wat er voor ons ligt, wat er al is, en dat naar

buiten te brengen via een eenvoudig middel als een krant, en niet via redevoeringen. Ik neem de verantwoordelijkheid die ik naar mijn medemens voel met alle liefde, want ik doe dat in alle oprechtheid.

Nada, Engelse taal

Om eerlijk te zijn, was het voor mij erg moeilijk om te gaan studeren. Niet omdat ik een laag IQ heb of zo, maar omdat ik een Bedoeïen-moslim vrouw

ben. In onze kringen is het niet gebruikelijk dat een vrouw docent wordt, zelfstandig gaat wonen en zichzelf onderhoudt. Maar het lukte mij omdat mijn ouders niet zo conservatief zijn als de meesten uit hun omgeving. Zij zijn niet echt rijk, maar zij hebben mij zo goed als zij konden ondersteund en daar ben ik erg dankbaar voor. In wezen ben ik een outcast, een buitenbeentje, zelfs op de universiteit. De meeste studenten zijn niet-Arabisch en je kunt wel stellen dat het voor hen een onaangename verrassing was te moeten constateren dat het nieuwe Bedoeïen meisje hogere punten haalde dan de meesten van hen.

Stokken en stenen raken alleen de huid, schaden de kern niet

Er ontstond een zekere vijandigheid, zelfs van de kant van sommige docenten. Maar schelden doet geen zeer. Nu ik een beurs heb is er een last van mij afgevallen en voel ik mij meer ontspannen en blij en dat zie je aan me. Dat heeft het gemakkelijker gemaakt om Arabische vrienden te krijgen, die erg waardevol zijn voor mij. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat, hoe

moelijk het soms is, er altijd dingen zijn die je sterk maken en je doen standhouden, zoals in mijn geval, mijn houding, mijn ouders, vrienden en de studiebeurs.

Kortom ik ben er dankbaar voor en voor de gelegenheid om deel uit te maken van zo iets geweldigs als dit vrijwilligerswerk, omdat dit soort projecten de wereld verbetert.

Waed, Management en Gezondheidszorg

Iedere keer dat ik bezig ben met mijn vrijwilligerswerk doet dat iets met mij als persoon en doe ik meer ervaring op. Deze zomer was bijzonder omdat ik voor het eerst werkte met visueel gehandicapte kinderen. Ik werkte in een team van gediplomeerden die mij hielpen deze ervaring te verwerken en ik heb elk moment als waardevol ervaren.

Ik heb geleerd hoe om te gaan met kinderen die deze handicap hebben, en heb ook gewerkt met de gezinnen waaruit zij kwamen. Het was best wel een uitdaging omdat elk kind zijn eigen behandeling en behoeftes heeft. Ik moest hen met veel geduld en hulp de eenvoudigste dagelijkse dingen leren.

Toegenomen zelfvertrouwen

Door het vrijwilligerswerk ben ik socialer geworden, weet ik nu hoe om te gaan met allerlei mensen, en het belangrijkste, heb ik meer geduld gekregen. Ik ben wijzer geworden wat betreft mijn loopbaan keuze: ik voel nu dat ik elke baan in het zorgmanagement of soortgelijke richtingen met zelfvertrouwen aan kan. Veel dank dat jullie mij zoveel dingen hebben laten ervaren, dingen waarvan ik geen weet zou hebben gehad zonder het vrijwilligers programma.



2008: Siny Bootsma krijgt bloemen met persoonlijke wensen van haar dankbare studenten bij haar afscheid als voorzitter.



2009: Willem Arts, tweede voorzitter van de Stichting met Siny.

In 1985 is zij voor het eerst in Israël met leden van de studentenparochie Maranatha en wordt Siny getroffen door het schrille contrast tussen de Joodse en Palestijnse wereld in Israël. Zij ontmoet in Nazareth Riah-Abu-el-Assal, een Palestijns Anglicaanse bisschop en bezoekt met hem het troosteloze St. Margareth's Home, een opvanghuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen. De erbarmelijke omstandigheden waarin deze kinderen zich bevinden, raken haar diep. In dat jaar nog vindt in Tilburg de oprichting plaats van de Stichting Vrienden van Nazareth met als doel aandacht en steun te vragen voor de 'Palestijnse minderheid' (20%) onder de burgers in de staat Israël.

~voor altijd~

Siny Bootsma 1932-2017

Siny is de eerste voorzitter. Het drukken van kinderboeken in het Arabisch voor Palestijnse crèche-kinderen in Akko, is het eerste project waar de Stichting zich voor inzet.

Vasthoudend, strijdbaar en nuchter

Erevoorzitter, oud-voorzitter en medeoprichter van de Stichting Vrienden van Nazareth, Siny Bootsma, overleed op 1 oktober jl. in de leeftijd van 84 jaar. "De nood waarin een groot deel van de wereld zich bevindt, zoals ondervoeding, volksziekten en analfabetisme, heeft altijd een beroep gedaan op mijn persoonlijke inzet". Met deze woorden motiveert zij in 1965 in een Het Eindhovens Dagblad de stap om haar baan als kleuterleidster op te zeggen en voor vier jaar te gaan werken in de missie van Oeganda. Terug in Nederland, studeert zij MO Pedagogiek en blijft tot haar pensionering verbonden aan de opleiding van Z-verpleegkundigen.

Na de oprichting van de Stichting in 1986, gaat Nana Abu-el-Assal, een Palestijnse studente, in Nederland de



1996: Wilfried Kok, secretaris, en Siny ontvangen een huldeblijk van Cegas.

opleiding tot Z-verpleegkundige volgen. Zij kan bij Siny in Tilburg wonen. Het jaar daarna komt de eerste Contactbrief 'Al Watan' uit en het aantal 'Vrienden' en donateurs van de Stichting groeit, tegen de stroom in, gestaag. In de jaren die volgen, intensiveren de contacten met Palestijnen in Israël. Tijdens een van de werkbezoeken worden gezamenlijke activiteiten opgezet

met o.a. de Progressive Movement, een samenwerkingsverband van Christen-en Moslim Palestijnen binnen Israël en Cegas.

Het studiebeurzenproject

De analyse van de problemen die Palestijnse jongeren ondervinden in het onderwijs, geven onder leiding van Siny, in 1989 definitief richting aan het idee een studiebeurzenproject te starten. Hiermee kunnen sindsdien Palestijnse jonge vrouwen studeren aan een van de Joodse universiteiten of hogescholen in Israël, hun eigen land. Als hoger opgeleide Palestijnse vrouwen worden zij gelijkwaardige gesprekspartners van hun Israëlische leeftijdsgenoten en kunnen zo bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden. Sinds 1989 studeerden meer dan 140 jonge vrouwen met een studiebeurs van de Stichting. In 2009 wordt Willem Arts de tweede voorzitter van de Stichting en Siny Bootsma voorgedragen als erevoorzitter.



1986: Kinderboeken in de eigen Arabische taal en cultuur.

Meer foto's vindt u op de achterpagina.

Rozan



'Ik ben arts en studeer kindergeneeskunde in het belangrijkste ziekenhuis van Noord-Israël/Galilea. Wij behandelen patiënten van alle etnische achtergronden, Joodse zowel als Arabische. Kinderen zijn overal bang voor wanneer zij naar het ziekenhuis komen. Onze uitdaging is om hun angst om te zetten in vertrouwen. Een heleboel kinderen met chronische aandoeningen komen regelmatig terug naar het ziekenhuis, dus we hechten ons in veel gevallen heel sterk aan hun. Mijn wens is om hun te laten glimlachen als gevolg van de behandeling'.



1965: Siny in Eindhovens Dagblad.



1993: door Siny handgeschreven uitgaven studiebeurzen.



Werkbezoek verplaatst naar december

Om aan haar erevoorzitter, Siny Bootsma, de laatste eer te kunnen bewijzen, is het geplande werkbezoek, van 4 tot 14 oktober, niet doorgestaan. In overleg met contactpersonen in Israël en het bestuur van Sana Foundation, gaat het bestuur nu van 6 tot 13

december. Doel van het bezoek blijft, naast de ontmoeting met studenten en contactpersonen en vooral gericht op de samenwerking met Sana Foundation in het kader van de overdracht van het studiebeurzenproject (zie FRIENDS nr. 60).



En maak uw bijdrage vòòr 31 december over op ons rekeningnummer. U kunt uw gift ook omzetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar. Afhankelijk van uw inkomen is deze tot maximaal 52% fiscaal aftrekbaar. Download op onze website het daarvoor bestemde formulier en stuur dit ingevuld naar het adres hiernaast. **Dank u wel!**

Stichting Vrienden van Nazareth
Postbus 2256, 5001 CG Tilburg
info@friends-nazareth.nl
www.friends-nazareth.nl
ING Bank NL42 INGB 0001 4439 82

Sana Foundation
2nd of Novemberstreet 2/7
5646 Haifa, Israël

FRIENDS contactbrief, verschijnt tweemaal per jaar.
Onze stichting heeft een ANBI-status.
ISSN: 2452-1183

Vormgeving: Metastudio Eindhoven
Druk: Gianotten Printed Media
Foto tweeluik: Gerdien Wolthaus Paauw
Bestuur: Amin Ghazal, Els Schots, Rens Kessener, Hanneke Heisterkamp