

Friends

Deze contactbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van Nazareth

www.friends-nazareth.nl

nummer 66 • juni 2020

onze
studenten
bedanken u
voor uw
donatie!



Tweeluiken Gerdien Wolthaus Paauw

Het laatste nieuws van Sana Foundation

Leven en studeren met Covid-19

Studenten van de SANA Foundation

foto: Markt in Haifa

Studenten van de SANA Foundation

Kareem, 2de jaar medische wetenschap aan de Universiteit van Haifa

Ik ga van jongs af om met blinden en visueel gehandicapten. Ik wist dat de universiteit deze richting in 'Medische wetenschap' had en ik vond het bij mij passen om mijn werk te maken van wat ik mijn hele leven al doe. Ik werk nu als vrijwilliger op een afdeling van de universiteit van Haifa. Deze afdeling ondersteunt blinden en visueel gehandicapten bij hun studie aan instellingen in de Noordelijke Regio.

Interessant werk

Het werk is heel interessant en uitdagend en ik kijk uit naar elke volgende afspraak om weer ondersteuning te kunnen geven.

In een geval hielp ik een student toegang te krijgen tot alle materiaal dat zij nodig had voor haar masterstudie. Zij ontvangt geen uitkering, maar had wel iemand nodig die haar presentaties in Word kon kopiëren, en alle pdf-bestanden kon omzetten in Word.

Als dit allemaal niet gebeurde, zou zij vastlopen omdat zij het materiaal voor de voorbereiding van een seminar niet zou kunnen lezen.

Natuurlijk hielp ik haar ook met alle andere dingen die zij nodig had, ook buiten het vrijwilligerswerk om. Ik kon er niet tegen dat zij het moeilijk had en dat er niemand was om haar te helpen. Ik zei dat zij altijd een beroep op mij mocht doen en ik deed mijn uiterste best om haar met wat dan ook te helpen.

Met betrekking tot vrijwilligerswerk

Er is iets wat mij niet loslaat en wat mij emotioneert: Worden we echt alleen door een externe factor gedwongen om een bijdrage te leveren en hulp te verlenen? Waarom geen hulp geven zonder dat verplicht te zijn of als onderdeel van je werk? Als ik gehandicapt was, hoe zou ik mij voelen?

Het gaat hier om intelligente mensen met als enige handicap hun gezichtsvermogen. Waarom zouden wij niet gewoon ons aandeel leveren om hen te ondersteunen in het omgaan met hun handicap?

Ik schrijf dit in tranen, omdat mijn vrijwilligerswerk mij veel stof tot nadenken geeft over hoe ik daarin kan bijdragen. De student heeft niet genoeg woorden om mij steeds te vertellen dat ik haar ogen ben. Alleen deze zin zegt al veel. Het is duidelijk dat ik volgend jaar tijd moet vrijmaken om mijn bijdrage hier voort te zetten. Ik wil zelfs proberen meer vrienden te vinden om mee te doen met deze heel belangrijke menselijke aangelegenheid.

Maria, 3de jaar Speciaal onderwijs en Natuurkunde aan het Gordon College, Haifa

Mijn vrijwilligerswerk doe ik in de Tarkiz organisatie. Daar help ik kinderen een op een met leerproblemen of een leerachterstand en maak daarbij gebruik van spelletjes, games en kaarten. Het is fijn zo les te geven omdat het zinvoller is en leuker. Twee keer per week leer ik kinderen groepsgewijs hoe zij het huiswerk moeten aanpakken. Daarnaast help ik de docent-vrijwilligers met de maaltijd die leerlingen hier krijgen na een schooldag. En ik leer een kind van 10, een trage lezer, sneller Arabisch te leren lezen, en het Arabisch in het algemeen beter te begrijpen.

Afgelopen semester

Dit semester was geweldig. Manal, de directeur, is erg aardig, zij reikte mij methodes aan om leerlingen met leesproblemen beter te kunnen ondersteunen.

Rond Kerstmis nodigde zij ons uit voor een feest en gaf ons cadeaus. Tarkiz voelt voor mij als een tweede familie. Dit semester kwam er ook een nieuwe docent en wij raakten bevriend. Dat is voor mij ook een bewijs dat ik voor mijn vrijwilligerswerk de juiste plaats gekozen heb.



Rim, april 2020.

Rim, 3de jaar Verpleegkunde aan de Hebrew University in Jeruzalem

Als vrijwilliger werk ik bij Dar Al Tiffel, een organisatie voor kinderen, deels naschools, maar ook voor scholen die hun leerlingen laten deelnemen aan haar activiteiten. Leerlingen, in de leeftijd van 5 tot 12, zijn welkom. De activiteiten richten zich op kunst, zoals schilderen, kleien, enz. Zelf kwam ik hier als kind ook al.

Mijn ervaring als vrijwilliger geeft mij veel hoop, energie en kracht. Goed doen zonder iets terug te verwachten geeft een heel fijn gevoel. Ik leer er om te gaan met kinderen. Dat gaat mij van pas komen als verpleegkundige op een kinderafdeling, waar ik later graag wil werken.

Studenten van de Stichting

Momenteel krijgen nog drie studenten hun studiebeurs rechtstreeks van ons. Lees hier over Sukina's vorderingen en hoe het met Nada en Loseen gaat op www.friends-nazareth.nl.

Sukina, 3de jaar Wiskunde en Statistiek in Nablus

Mijn persoonlijke ontwikkeling in het

kader van mijn studie was het doel voor dit semester. Daarom heb ik deelgenomen aan twee workshops, een over 'Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)' en een tweede over Numerieke wiskunde en natuurkunde. Ik heb hard gestudeerd en alles gehaald en kan die vaardigheden nu vermelden op mijn CV.

Mijn vrijwilligerswerk bestaat nog steeds uit het helpen van studenten. Het geeft mij voldoening en is belangrijk voor me. Ook heb ik een picknick georganiseerd voor mijn vrienden op de Universiteit.



Sukina (in het midden) met vriendinnen.

Tweeluiken Palestijnse studenten



Deze tweeluiken van tien Palestijnse studenten zijn in 2013, in opdracht van de Stichting, gefotografeerd door Gerdien Wolthaus Paauw. Ze maken zichtbaar wat een beurs betekent voor een student. De verkoop van deze tweeluiken in de vorm van fotokaarten, is een bron van inkomsten geweest voor het studiebeurzenproject. Inmiddels zijn de betreffende studenten met succes afgestudeerd en aan het werk.

Leven en studeren met Covid-19: een paar impressies

Trees in Sakhnin

Ook hier blijft iedereen al meer dan een maand binnen. Hoewel Israël de voortgang van Covid-19 (Coronavirus) aardig heeft weten in te perken, is het toch een akelige tijd. Wanneer nodig, mag je, niet verder dan 100 meter van huis. Tijdens de Pesach mocht niemand zijn woonplaats verlaten om te voorkomen dat mensen elkaar gingen bezoeken. Hier in de Arabische plaatsen in het noorden van Galilea, wordt natuurlijk geen Pesach gevierd, maar wel Pasen onder de Arabische christenen. Volgende week begint de Ramadan, kijken wat dat ons gaat brengen, aldus Trees.

Rim in Jerusalem

Ik zit net in mijn praktijk jaar. Wat inhoudt 3 dagen per week stagelopen in het ziekenhuis en 2 dagen theorie. Die theoriedagen kan ik volgen, maar de praktijk wordt uitgesteld en misschien daardoor mijn tentamens ook.

Kareem in Haifa

Zij kan alle colleges online kan volgen, en dat gaat redelijk goed. Ze beschikt over bijna alle leerstof en kan bij vragen, chatten met de leraren. Zij is tevreden, maar wel een beetje bang



Heerlijke Palestijnse gerechten thuis.

dat de tentamens, die half juni beginnen, niet doorgaan en/of uitgesteld worden.

Sukina in Nablus

Hier in Palestina verlaten we ons huis niet, schrijft ze, alles is gesloten, behalve de supermarkten. Ik kan daardoor niet naar mijn vrijwilligerswerk. We maken gebruik van e-learning en volgen onze colleges online, net als onze opdrachten en tentamens. Mijn familie maakt het goed. Ik wens jullie dat ook toe.

Doneer

**Maak uw bijdrage over op
NL42 INGB 0001 4439 82 of ga naar
www.friends-nazareth.nl en lees
over een aantrekkelijke fiscale
voorwaarde bij donatie.**

Dank u wel!

Het laatste nieuws over de SANA Foundation

Trees Kosterman praat ons regelmatig bij, zij zegt: De Coronamisère weerhoudt ons er niet van om door te werken voor de SANA Foundation. Als bestuur, Sanaa, Ruud en ik, vergaderen wij via 'Zoom'. Wij spraken onder andere over de uitbreiding van het beurzenprogramma voor nieuwe studenten. Tot nu toe ontvingen wij meerdere aanvragen. De rollen om hiermee om te gaan zijn goed verdeeld. Sanaa belt met de studentes en doet een intakegesprek. Met zijn drieën bespreken wij haar bevindingen waarna ik contact opneem met de betreffende studenten om het proces van aanvraag en de verwachtingen naar de studentes toe, te bespreken. Dit werkt goed en wij hopen over enige tijd nieuwe studentes aan jullie voor te stellen. Tussendoor ontving het bestuur nog een 'nood'aanvraag van een helaas net niet afgestudeerde student. Jenan, een serieuze medicijnenstudente zakte door pech en gezondheidsproblemen op het nippertje voor het laatste staatsexamen. Daarom moet ze zich opnieuw voor een semester inschrijven bij de universiteit en vroeg ze ons haar te steunen om dit laatste halfjaar af te maken. Na overleg hebben we hier positief op geantwoord. We hopen dat deze lock down zo snel mogelijk voorbij is en we weer normaal aan de slag kunnen.

Een nieuwe website

Turkia, 2de jaars Kunst en design aan de Bezalel Academie, een van onze studentes, maakt samen met Youssef, lid van de General Assembly, een nieuwe website. Turkia doet dit in het kader van het door ons verplichte vrijwilligerswerk voor studenten. We zijn erg blij met haar. Zij spreekt vloeiend



Turkia (links) en Linda, lid General Assembly.

Arabisch, Hebreeuws en Engels. We hebben onze verwachtingen van een website besproken en hoe we het inhoudelijk willen gaan doen. We blijven met hen in contact om te zien hoe het vordert. Deze vergaderingen doen we ook met 'Zoom'. Dat gaat prima, maar we kijken er naar uit elkaar weer te ontmoeten.

Positie van SANA Foundation

De SANA Foundation is nog financieel afhankelijk van de 'Stichting Vrienden van Nazareth'. Als bestuur denken we na over hoe wij zelf fondsen kunnen gaan werven naast de inkomsten die we hebben van de terugbetaling van het leendeel van de verleende studiebeurzen, door de afgestudeerde studenten van de Stichting. "We willen op onze eigen benen staan", zegt Trees in haar laatste gesprek, waarin zij iedereen hartelijk groet en toewenst gezond te blijven.

Het studiebeurzenproject

"Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om als hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van Israëliische leeftijdgenoten".

Meer dan ooit zijn we gemotiveerd voor deze belangrijke en duurzame doelstelling. Reden om vol te gaan voor de financiële en mentale ondersteuning van Sana Foundation, onze partner NGO in Israël.

Wij zetten dit door en houden vol.



Op 1 februari jl. hebben Els en Hanneke, bestuursleden van de Stichting, twee leden van het bestuur van SANA Foundation in Den Bosch ontmoet. Het was fijn en nuttig Ruud en Sanaa daadwerkelijk te zien en met hen van gedachten te wisselen over de historie en de huidige ontwikkeling van de samenwerking, die wij allen positief ervaren, op weg naar voortzetting van het studiebeurzenproject in Israël.

الوطن  Stichting
al-watan **Vrienden van Nazareth**

Stichting Vrienden van Nazareth
Postbus 2256, 5001 CG Tilburg
info@friends-nazareth.nl
www.friends-nazareth.nl
ING Bank NL42 INGB 0001 4439 82

Sana Foundation
P.O. Box 104
Sakhnin 3081000

FRIENDS contactbrief, verschijnt tweemaal per jaar.

Onze stichting heeft een ANBI-status.

ISSN: 2452-1183

Vormgeving Metastudio Eindhoven
Druk Gianotten Printed Media
Foto voorblad Els Schots
Bestuur Amin Chazal, Els Schots,
Hanneke Heisterkamp