



De Stichting heeft mij gevraagd een update te geven over de doorstart van de Sana Foundation, de zusterorganisatie van Vrienden van Nazareth. Dat doe ik bij deze graag.

Inleiding

Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd, maar laat ik bij het begin beginnen. Tijdens het werkbezoek van Els en Hanneke aan Israël in December 2017, bezochten ze ook Sakhnin, het Palestijns Arabische stadje waar ik al vele jaren woon. Mijn relatie met de Stichting gaat heel lang terug. Precies weet ik het niet meer, maar leuk detail is dat ook mijn dochter een beurs heeft mogen ontvangen, en dat dat voor mij echt het verschil maakte. Sindsdien ben ik een contactpersoon voor hen en heb ook al meerdere studentes mogen ondersteunen. Ook ben ik bij de oprichting van de Sana Foundation geweest, maar daar op een gegeven moment mee gestopt, vanwege andere werkzaamheden.

Tijdens het werkbezoek is mij gevraagd of ik wilde proberen de Sana Foundation weer op de rol te zetten, daar het niet echt goed liep. Het bestuur van de Sana Foundation bestond uit ex-studenten, het lukte hen niet om alles goed te organiseren. Ik denk dat het te maken had met het feit dat deze jonge vrouwen aan het begin van hun carrières stonden, net getrouwd waren, kinderen kregen, dat was te veel voor hen.

Ik heb de uitdaging met beide handen aangenomen en op het moment zijn we zover dat we drie nieuwe studenten aan het programma hebben toegevoegd die binnen enkele dagen de eerste helft van de hun toegewezen beurs mogen ontvangen.

Ik kan van de gebeurtenissen sinds December 2017 een lange en een korte versie schrijven, daar het proces om tot iets te komen niet altijd even makkelijk ging, maar wat belangrijk is, zijn de resultaten na het werk wat er is verzet, en daar wil ik graag over berichten.

Sana Foundation.

Sana is het Arabische woord voor 'Het Licht' en de letters op zich zijn ook een afkorting van de drie woorden 'Academic Women Together'. جمعية سنا (سوية نساء. أكاديميات)

Deze naam is bedacht tijdens de oprichtingsvergadering op 14 Februari 2009 in Nazareth.

De visie van Sana Foundation is dat iedere Palestijns Arabische vrouw in Israël de mogelijkheid moet krijgen om een academische studie te kunnen volgen.

De activiteiten zijn het toekennen van studiebeurzen aan vrouwelijke Arabische studenten in eigen land en het bewust maken van de maatschappij van het belang van hoger onderwijs voor Arabische vrouwen.

In de toekomst zou ik graag iets willen schrijven over waarom dit nodig is.

Nieuwe bestuursleden

Mijn eerste actie was het zoeken van goede, nieuwe bestuursleden.

Samen met Lana, een van de bestuursleden van het eerste uur, hebben we in maart een vergadering bijeengeroepen van oud bestuursleden en geïnteresseerden. Vanuit deze vergadering meldden zich vijf mensen die graag bestuurslid wilden worden. De andere aanwezigen zijn lid van de "General Assembly" geworden, een in Israël verplicht bestuurlijk lichaam, dat ieder jaar bepaalde grote beslissingen moet nemen.

Na onze euforie hierover, kwamen we erachter dat er jarenlang geen echte administratie was bijgehouden volgens de wettelijke eisen in Israël, zoals het schrijven van jaarverslagen en financiële verslagen. Dit is intussen tijdens de zomermaanden allemaal gedaan met de hulp van professionals.

Tijdens deze maanden is het aspirant bestuur een paar keer bij elkaar geweest en hebben we een basis document geschreven over de visie en missie van de Sana foundation. Ook hebben we de aanvraag formulieren aangepast, veel gediscussieerd over hoe de toekomst van de Sana Foundation eruit moet gaan zien en afspraken gemaakt over de aanvraag procedures voor studentes.

In September zijn de aspirant bestuursleden officieel geregistreerd. Dat kon officieel pas nadat alle administratieve achterstand weggewerkt was.

Dus nu hebben we een bestuur dat bestaat uit de volgende mensen: Lana, oud bestuurslid en oud student en Lobna, oud bestuurslid en oud student. Lobna woont op het moment in de USA en wordt mogelijk lid van de 'General Assembly'. De andere bestuursleden zijn Mysoon, student aan de Hebrew University in Jerusalem, Abeer, onderwijzeres, Sanaa, actief in meerdere sociale projecten en haar echtgenoot, Ruud, docent op de Bir Zeit University, betrokken bij veel andere sociale projecten. Zij wonen beiden in Akko.

De toekomst

Op de laatste vergadering in Oktober, hebben we, nadat we aanvraagformulieren hebben ontvangen van diverse studentes, besloten welke studentes een beurs mogen ontvangen. Dit was de leukste vergadering, want dit is waar we het voor doen, het steunen van jonge vrouwen die een goede toekomst voor henzelf en voor hun gemeenschap op kunnen bouwen.

Hierna gaan er vele vergaderingen volgen waarin we een toekomstig werkplan willen gaan ontwikkelen. In dit werkplan moet duidelijk worden hoe de Sana Foundation zelfstandig moet gaan werken, hoe kunnen we in de toekomst aan eigen fondsen komen en we hebben nog meer bestuursleden nodig. Heel veel andere zaken staan op onze lijst, maar ik ben erg blij en ook een beetje trots op wat er tot nu toe bereikt is.

Mijn oprechte dank en respect gaat uit naar Els, Hanneke en Amin van het bestuur van de Vrienden van Nazareth, die er iedere keer waren als het weer even niet lekker liep en ik wat stoom moest afblazen. Zij verdienen het om goede opvolgers hier te krijgen. Al het werk wat zij de afgelopen 30 jaar en nog meer verzet hebben, mag niet verdwijnen. Het heeft voor heel veel Palestijnse Arabische vrouwen in Israël het verschil gemaakt, daar ben ik van overtuigd.

Trees Kosterman

November 2018