

Friends

Deze contactbrief is een uitgave van de Stichting Vrienden van Nazareth

www.friends-nazareth.nl

nummer 54 • juni 2014

onze
studenten
bedanken u
voor uw
donatie!

Studiebeurzenproject
Geen beurs in eigen land

Studenten vertellen
over studie en leven
in Israël

Vriendenbijeenkomst 2014

Sana Foundation
onze partner in Israël

Vrienden van Nazareth
**Palestinian women
empower their future**



ON ALL JUSTICE ROLLS
DONT WORRY TURKEY IS
AND RIGHTEOUSNESS LIKE A

Amina

Amina studeert medicijnen en is door Sana Foundation aan ons voorgedragen.

“Er zijn negentig studenten in mijn klas, zeven daarvan zijn Arabisch, de rest is Joods. De meeste van ons kunnen goed met elkaar opschieten.

De Ben-Gurion Universiteit staat bekend als links, steunt minderheden en vecht tegen racisme; vandaar dat de meeste docenten en studenten deze mentaliteit hebben. Ik zie het bij mijn eigen klasgenoten; wij bejegenen elkaar niet op basis van nationaliteit, kleur of religie, hoewel er mensen zijn die vrij stellig zijn over hun politieke ideeën. Zij zien Israël als een land voor Joden zonder plaats voor Arabieren, en de Arabieren als bedreiging voor henzelf en het land. Sommigen kiezen ervoor de Arabieren te ontlopen, anderen proberen ons dwars te zitten door lage racistische woorden of acties. Over het algemeen praten mijn Joodse vrienden en ik in ons dagelijks leven om uiteenlopende redenen niet over politiek. Als er oorlog is hier in zuid Israël tegen Gaza, dan wordt het moeilijker en beïnvloedt dat onze verhouding negatief. Het duurt daarna even voordat alles weer normaal wordt.”

B.P.T. van fysiotherapie eerste graads. Het was een erg moeilijk semester. In vergelijking met vorig jaar meer stress, meer onderwerpen om te bestuderen en meer onderlinge competitie in de klas. De meeste onderwerpen zijn nieuwe ‘anatomie’ en dat is niet gemakkelijk. Het feit dat ik het graag doe en van het onderwerp houd, maakt het acceptabel en stimuleert mij om te studeren en hoge punten te halen. Ik ontmoet veel mensen en zowel Arabische als Joodse collega studenten. De docenten zijn merendeels Joods en prettig in de omgang. Ik ben intussen gewend aan het Hebreeuws, het is geen handicap meer.”

Mona

Mona, student Business Management en Education.

“Beste Vrienden, sorry dat ik jullie zo laat mail, maar ik heb goed nieuws. Na een zware cursus en verschillende examens ben ik aangenomen door de Leumi Bank. Ik ben heel blij met deze baan omdat ik hiermee een grote stap zet in de richting van mijn ideale carrière. En dit goede nieuws wilde ik gewoon graag met jullie delen.”

Noor

Noor studeert Musicologie in Haifa.

“Allereerst, wauw, wat een ontzettend leuk blad hebben jullie nu! En de foto’s, Gerdien is zo professioneel, ik vind ze zo mooi. Ik doe sinds anderhalve maand vrijwilligerswerk in een huis voor oude mannen en vrouwen en tot nu toe gaat het goed. De voorwaarden zijn prima en ik heb geen problemen. Heel hartelijk bedankt.”

Montaha

Montaha studeert Tandheelkunde in Tel Aviv en heeft een zontje van anderhalf.

“Ik ben blij van jullie te horen. Dit jaar, het vijfde, bewoog ik mij stap voor stap naar de grote verandering: ik werk nu in de kliniek en heb echte patiënten (geen namaak plastic tanden en kiezen zoals in het vierde jaar). We hebben nu grote examens en intensieve colleges. Om na zes jaar het DMD certificaat te krijgen, moeten we veel onderzoek doen. Ik ga me bezig houden met het controleren van de antibacteriële eigenschappen van materiaal dat wordt gebruikt in het wortelkanaal. Alle goeds.”

Lees hun eigen e-mail en kijk voor meer verhalen op www.friends-nazareth.nl

Studenten vertellen ons over hun studie en leven in Israël

Halima

Op 24 februari schrijft Halima:

“Ik zit nu in mijn vierde en laatste jaar van de opleiding Verpleegkunde. Ik heb geen reden om te klagen over nare studie ervaringen. Op de eerste plaats ben ik gewend geraakt aan de school die een deel van mij is geworden en op de tweede plaats heb ik een andere manier gevonden om met problemen om te gaan. De opleiding heeft de afgelopen jaren een volwassene van mij gemaakt.”

Khuloud

Khuloud studeert fysiotherapie.

“Beste Els, Ik begon het voorbereiden-de jaar in Tel Aviv, maar besloot mijn studie in Zefad, dichtbij Sakhnin, te vervolgen. Tel Aviv is een ontzettend dure stad en mijn hele beurs ging op aan de huur van een kamer, in Zefad betaal ik de helft. Ik doe daar hetzelfde Master

**Marlen**

Marlen is bezig met haar Masters in Ergotherapie.

“Zoals je weet, haalde ik mijn eerste graad, en werk nu twee dagen in Tel Aviv en woon in Maker. Ik krijg er maar € 425,- voor. Ik ben bezig een andere baan te vinden, maar dat lukte tot nu toe niet. Mijn Masters kost een dag studie, daarnaast volg ik een verplichte cursus van een halve dag in Haifa. Het collegegeld is € 3.590,- per jaar alleen voor het volgen van de colleges en niet voor allerlei andere onverwachte uitgaven. Natuurlijk betaal ik het leen gedeelte van de beurs terug. Mag ik met een klein bedrag beginnen en dit verhogen als ik een andere baan heb gevonden? Veel dank.”

Montaha aan het werk in het laboratorium.



Vrienden van Nazareth

"Ik ben een van de weinige vrouwelijke tandartsen met een eigen praktijk in Israël. Daar ben ik trots op want het beroep wordt hier nog steeds door mannen gedomineerd. Mijn werk geeft me veel voldoening; ik vind het heerlijk om met mijn handen te werken en ik geniet van het contact met mensen."

Stichting Vrienden van Nazareth is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de verbetering van de positie van Palestijnse jongeren in Israël en zo wil bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden.

Onze missie is 'jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om hen de kans te geven een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëliische leeftijdgenoten.' Al meer dan 25 jaar kan de Stichting dankzij donaties van Vrienden van de Stichting aan het studiebeurzenproject, beurzen verlenen aan jonge Palestijnen voor een studie aan Universiteit of Hogeschool.

De toekomst

Besturen is vooral vooruit zien. En hoewel wij dit werk met hart en ziel doen, zijn we ook op zoek naar jonge mensen om dit initiatief voor de toekomst te waarborgen. Voelt U er iets voor om deze uitdaging aan te gaan? Wij willen U graag leren kennen.

Portret Ola

'*Palestinian women, empower their future*' is de titel van de fotoserie die Gerdien Wolthaus Paauw maakte in opdracht van het bestuur. De foto's ondersteunen onze missie. Gerdien maakte foto's van tien van 'onze' Palestijnse studenten en afgestudeerden. Meer dan 125 Palestijnse jonge mensen studeerden in de afgelopen 25 jaar met een beurs van de Stichting Vrienden van Nazareth. Het portret van Ola is er één uit deze serie. Het tweeluik laat iets zien van de wereld waarin zij leeft.

Vriendenbijeenkomst 2014

Zaterdag 27 september is de datum van de Vriendenbijeenkomst, **aanvang 14.00 uur**. Houdt u die middag vrij? 'Vrienden' van de Stichting ontvangen een persoonlijke uitnodiging. U kunt 'Vriend' worden door het overmaken van € 10,- op NL42 INGB 0001 4439 82 met vermelding van uw adres. U ontvangt dan ook tweemaal per jaar FRIENDS, de contactbrief, thuis per post.

Sana Foundation onze partner in Israël

In 2009 is in Israël op initiatief van de Stichting Vrienden van Nazareth een partnerorganisatie opgericht, Sana Foundation. Beide stichtingen hebben dezelfde missie 'verstrekken van studiebeurzen aan Palestijnse jonge mensen om hen zo de kans te geven een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëliische leeftijdgenoten.'

De financiële grondslag van Sana Foundation wordt gelegd door de terugbetaling van het geleende deel van de beurs (25%) die afgestudeerde studenten ontvingen van de Stichting Vrienden van Nazareth. Dit geld kan zo in Israël blijven, dat is gunstig, geld overmaken naar Israël is duur. Intussen vinden de eerste terugbetalingen plaats en heeft het bestuur van Sana Foundation met onze hulp aan vijf studenten een beurs toegewezen.

Hoe nu verder

Het lukt tot nog toe niet om van Sana Foundation een actieve NGO te maken. De jonge, net afgestudeerde bestuurs-

leden (oud studenten van de Stichting) hebben onvoldoende ervaring in en met een vrijwilligersorganisatie op de manier zoals wij dat in Nederland gewoon vinden.

Het op vrijwillige basis en zonder vergoeding daarvoor, bestuurs- en organisatiewerk doen, kennen zij niet. Het opgestelde plan de campagne wordt nog niet naar wens opgepakt. Wij realiseren ons goed dat dit ook niet vanzelf spreekt. Het zijn jonge vrouwen die aan het begin staan van hun carrière en zij zijn druk met relaties en kinderen. Wij blijven met hen in Israël zoeken naar nieuwe aanknopingspunten om oplossingen te vinden.

Studie beurzen project

Geen beurs in eigen land

Palestijnse jongeren krijgen in hun eigen land geen studiebeurs. Het recht op een studiebeurs van de Israëlische overheid vervalt namelijk als je niet in militaire dienst gaat. Het zijn meestal meisjes die, voor een studie in Israël, een beurs aanvragen bij de Stichting. Bovendien als het om studeren gaat, krijgt een jongen in het gezin voorrang. Palestijnse jongens accepteren ook gemakkelijker een beurs uit het buitenland. Meisjes die dat willen worden tegengewerkt en zeker niet gestimuleerd. Om die reden heeft de Stichting Vrienden van Nazareth in 1989 het initiatief genomen voor het studiebeurzenproject. De Stichting wil zo vooral jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land en hen de kans geven een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten.

Afspraken

Studenten vragen een studiebeurs aan via onze contactpersonen in Israël. Na een zorgvuldige screening tekenen zij

een contract waarin zij akkoord gaan met het bedrag van de beurs (ongeveer 50% van de studiekosten) en de terugbetaling van 25% die als lening wordt verstrekt. Ook zijn afspraken vastgelegd over het doen van vrijwilligerswerk tijdens hun studie. Op dit moment studeren tien studenten met een beurs van de Stichting. Op jaarbasis geven we gemiddeld € 40.000,- uit aan beurzen.

Na de studie

Enmaal afgestudeerd, blijven de vrouwen meestal in Israël. Zij werken in verantwoordelijke functies in uiteenlopende sectoren van de Israëlische samenleving.

Afgestudeerde vrouwelijke Palestijnse artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld, spelen een belangrijke rol in de hulpverlening aan Arabisch sprekende Palestijnse patiënten in de ziekenhuizen waar Hebreeuws de voertaal is. De eerste vrouwelijke Palestijnse beoefenaar studeerde in 2008 af.



Halima en collega's

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Onder bepaalde voorwaarden is in 2014 een gift volledig aftrekbaar voor de belasting. In een schriftelijke overeenkomst met de Stichting kan worden vastgelegd om gedurende ten minste vijf jaar, een vast bedrag, over te maken. Dit is gunstig voor beide partijen omdat het bedrag voor de donateur volledig aftrekbaar is en de Stichting notariskosten bespaart. De Stichting is blij met toezeggingen voor meerdere jaren omdat daarmee de toegezegde beurs aan een student kan worden gegarandeerd voor de duur van de studie. Al 20 van deze overeenkomsten zijn intussen door Vrienden van de Stichting getekend. Daar zijn we ontzettend blij mee.

 **Stichting
Vrienden van Nazareth**

Stichting Vrienden van Nazareth
P.O. Box 2256, 5001 CG Tilburg
info@friends-nazareth.nl
www.friends-nazareth.nl
ING Bank NL42 INGB 0001 4439 82

Sana Foundation
2nd of Novemberstreet 2/7
5646 Haifa, Israël

FRIENDS contactbrief, verschijnt twee maal per jaar.
Onze stichting heeft een ANBI-status.

| | |
|---------------|--|
| Vormgeving | Metastudio Eindhoven |
| Druk | Drukkerij Gianotten bv Tilburg |
| Foto tweeluik | Gerdien Wolthaus Paauw |
| Foto cover | De muur 2013 |
| Bestuur | Willem Arts, Els Schots, Rens Kessener, Hanneke Heisterkamp |

Wat vindt u?

**Wat vindt u van FRIENDS?
Stuur uw opmerkingen
of suggesties naar
info@friends-nazareth.nl
Kijk ook op
www.friends-nazareth.nl
en reageer.**